

Voorburg Cricket Club

Tourcommissie:

Inlichtingen: t/m 6 juli: J.van Thuijl, Thorbeckelaan 280, Den Haag,
tel. 689419
daarna : E.Rohlfs, Mr.Philipslaan 12, Rijswijk,
tel. 981750

Waarde tourgenoten,

Zo langzamerhand zult u wel nieuwsgierig zijn naar wat verdere informatie:

1 Deelnemers

<u>Auto</u>	<u>Spelers</u>	<u>Reizen in auto</u>	<u>'supporters'</u>	<u>Bijzonderheden</u>
A	Martin Mieras	A	echtgenote	keren op 6/8 terug
B	•Piet Mieras	B	Rian Grootens (verloofde)	keren op 6/8 terug
C	•Ernst Rohlfs	C	echtgenote	
D	•Nick Schepman	D	echtgenote en F.Lammers (neef)	
E	J.den Hertog Leo Kors	E C en G	- echtgenote + dochters Els en Ineke	introduc�, lid Olympia
	Hans Snel	E	-	
	Rudi de Jong	E	-	
	K.Philipsen	B	-	
F	Watty Wolfs	F	echtgenote	
	Hans Koderitsch	-	-	zorgt zelf voor overtocht, reist niet met ons heen.
	Guus Kors	-	echtgenote + dochter Jos�	} reizen niet mee, regelen zelf overtocht en wonen in tent
	Paul Kors	-	-	
	Peter Kors	-	-	
G	Joop van Thuijl	G	echtgenote	
	John Braithwaite	-	echtgenote	zijn al in Engeland

(de met een letter aangeduiden nemen hun auto mee)

2 De reis

Op 19/7 vertrek uit Oostende om 13.15 uur (21 personen en 7 auto's).
Verzamelen rotonde Voorburg bij het station, vertrek om 7.00 uur.
Weest op tijd !!

We rijden over het Hellegatsplein naar vlissingen, vanwaar de boot naar Breskens 5 minuten voor 't hele en 't halve uur vertrekt; die overtocht duurt 20 minuten. Verder: Breskens - Schoorldijke - Oostburg - Sluis - Westkapelle - Knokke - Oostende.

Terug op 28/7 vertrek uit Dover om 9.30 uur (17 personen en 5 auto's). Piet Mieras en Martin Mieras en hun 'supporters' vertrekken op 6/8 uit Dover (4 personen en 2 auto's), vertrek vermoedelijk 11.30 uur. De bootkaartjes voor personen en auto's, voor hen die met het grote gezelschap reizen, zijn reeds aangeschaft. Hebt u uw paspoort al nauwkeurig op geldigheid bekeken?

3 Verblijf

We logeren weer in Woodpeckers Guesthouse, dat onder de onvolprezen leiding van Mrs. P.R.Stutely staat.

Adres: Wymynswold, near Canterbury
Kent - England
Tel. Barham 319.

Normaliter zullen we daar alleen ontbijten, hoewel het bij tijdige melding ook mogelijk is te lunchen of om een lunchpakket mee te nemen en te dineren; maaltijden anders dan het ontbijt zijn niet in de pensionprijs begrepen. (die pensionprijs ligt tussen de 23 en 28 shillings per etmaal voor bed en ontbijt).

Iedereen wordt verzocht zich precies aan de regels van het huis te houden; we herinneren ons nog daarvan: niet cricketen in de tuin (jeu de boules is wel toegestaan) en telefoontjes direct afrekenen.

4 Reisverzekering

Deze wordt (à f 0,50 p.p.p.dag) nog afgesloten. Guus Kors en zijn gezinsleden, Piet en Martin Mieras en hun supporters en Hans Koderitsch moeten zelf voor hun verzekering zorgen, omdat hun reisschema afwijkt.

5 Programma

19	juli	heenreis
20	"	11.00 East Langdon Cricket Club, Whitfield
21	"	? Medway Valley Cricket Club (Knight's Place, Strood)
22	"	Vrij (eventueel voor bezoek aan Londen)
23	"	11.30 Robert Brett & Sons Ltd. Cricket Club, Wincheap. Canterbury
24	"	14.30 Hensher Sports Club, Hersden
25	"	Vrij (eventueel voor bezoek aan Sunday League Game)
26	"	14.30 Selsted Cricket Club, omgeving Folkestone
27	"	14.30 Chestfield Cricket Club, Chestfield
28	"	terugreis.

6 Kosten

Sterk afhankelijk van bierconsumptie en winkelen in Londen, maar een schatting van f 350,-- per persoon lijkt niet gek. De autokosten zullen zo redelijk mogelijk over de deelnemers worden omgeslagen.

7 Materiaal

Piet Mieras zorgt voor de bag en de ballen; wat we kapotmaken c.q. aan ballen verbruiken moet met de penningmeester worden afgerekend.

Ernst Rohlf's en Joop van Thuijl zorgen voor presentjes voor de tegenstanders.

Vermoedelijk is dit het laatste bericht, dat u vóór het vertrek omtrent de tour bereikt.

Laten we duimen voor goed weer en allen in onze bagage meenemen het belangrijkste uitrustingsstuk voor een geslaagde tour: een onverwoestbaar goed humeur.

Dan wordt deze tour evenals de vorige een enorm succes.

Met hartelijke groet,

Joop van Thuijl.

Engeland Cricket Tour 1971

Maandag 19 juli 1971

Madat er uitvoerig gediscussieerd was over het merkwaardige voorval, dat alle deelnemers op tijd aanwezig waren, werden de voertuigen bemand, de motoren gestart en gaven enkele uitzwaaiers (Schepman-fans) het startsein aan de dappere Engelandvaarders. Glorieuze winnaar van de non-stop race naar inschepingshaven Oostende werd Nico Schepman en deze trok tevreden glimlachend de 'gele trui' aan. René de Hertog, onze 'gastspeler' en 'racer' moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar verwerkte deze teleustelling als een ware amateur. Later bleek, dat hij zijn wagen dermate geforceerd had, dat verder gebruik een riskante zaak zou kunnen worden. Het peleton volgde op ruim 15 minuten en liep de bonificatie seconden mis. De overtocht leverde geen problemen op doordat de zee uitermate kalm was. Als ware toeristen verkenden de VCC-ers het schip: van de bar aan de voorkant tot de bar aan de achterkant en weer terug. In Dover werd het gehele gezelschap verwelkomd door de familie G.Kors, die al enkele dagen eerder gearriveerd waren. Vervolgens werd koers gezet naar Wymynswold, alwaar wij hartelijk begroet werden door de vrouw des huizes, die enkele van ons zowaar nog terugherkende van de vorige crickettour. Het eerste voedsel op Engelse bodem werd met verdeelde genoegens genuttigd en na dit voortreffelijke vijf gangen diner verzamelde iedereen zich in de zitkamer en luisterde naar de programma-indeling voor de komende dagen. John Braithwaite diende zich aan en later completeerde Hans Koderitsch het touring-gezelschap.

Tegen middernacht werden de slaappleatsen opgezocht om nieuwe energie te verzamelen voor de komende dagen en trad de rust rondom het prachtig gesitueerde guesthouse in.

Dinsdag 20 juli 1971

East Langdon een klein plaatsje vlakbij Dover was ons reisdoel, dat met reisleider John gemakkelijk gevonden kon worden. Daar schaarden wij ons rond de met overvloedige spijzer voorziene tafel en genoten met volle teugen, maar keken tegelijkertijd angstig naar buiten, waar enkele druppels de prachtige grasmat verfristen. Captain Hans Koderitsch koos dan ook na ampele overwegingen voor fielden, nadat hij de toss gewonnen had. Goed veldwerk en geconcentreerd bowlen waren er de oorzaak van, dat de gastheren aan bat niet tot indrukwekkende prestaties konden komen. Slechts batsman nr. 1 bereikte een goede score van 44 runs, ofschoon hij in het begin van zijn innings jammerlijk werd gemist. Via 63 voor 2 kwam de East Langdon Cricket Club tot een totaal van 120 all out. Ernst Rohlf's boekte uitstekende cijfers: 7-2-13-5, hetgeen de lage score van onze tegenstanders volledig verklaart. De overige wickets werden verdeeld onder Piet 3 voor 39, Hans Snel 1 voor 16 en René 1 voor 18. Hans Koderitsch drie uitmuntende vangen en Paul Kors greep twee maal raak en René sloot de handen tijdig voor één maal te samen.

Rudie (11) en Ernst (21) openden goed (34 voor 2), maar van de overige batsmen bereikten slechts Peter 29 not out en René de Hertog 11 de dubbele cijfers, hetgeen resulteerde in een teleurstellende 77 all out. Slechts Peter maakte een safe indruk, maar niemand kon hem de nodige steun verlenen een aanval op het totaal van de tegenpartij te doen. Maar liefst vijf batsmen gingen voor nul naar de kant terug.

De snelle bowler van East Langdon C.C., het zogenaamde 'quickie' nam in één over drie wickets, wat zoals later bleek de genadeslag voor de batting-side betekende.

Aangezien na het plotselinge instorten van onze batting-side nog tijd over was, werd de dag besloten met een echte bier-innings. Tien bowlers van VCC lieten met verdeeld succes ieder één over los, waarop de gastheren 74 runs scoorden. VCC stuurde de hitters naar de wickets en deze overtroefden op overtuigende wijze de bowlerij door in $7\frac{1}{2}$ over 75 runs bij elkaar te rammelen. John Braithwaite 26 (4 x 4 + 1 x 6), Hans Snel 19 (3 x 4) en René de Hertog 20 not out (2 x 4 + 1 x 6) waren in hun element (75 voor 3). Een extra vermelding verdienen de twee enorme zessen, één van John en de andere van René, die naar Nederlandse maatstaven een gevaar zouden hebben opgeleverd voor de buurtbewoners, doch door de grootte van het veld geen schade konden aanrichten aan de belendende percelen. Handenwrijvend gingen we op de uitnodiging om een biertje te drinken in en vervoegden ons in de nabij gelegen pub. Joop bood de skipper van de tegenpartij een klomp, voorzien van de handtekeningen der deelnemers, en twee flessen sterke drank aan. Zijn geestige speech werd met instemming begroet en wekte zelfs bij enige Engelsen de lachlust op. Na het gebruikelijke wederwoord kregen de dorstigen onder ons bier uit een antieke lampetkan. Om en nabij sluitingstijd werd afscheid genomen van deze gezellige tegenpartij en begaf het gezelschap zich richting Wymynswold om daar de vermoeienissen verder te verdrinken.

Woensdag 21 juli 1971

De organisatorische coördinator Ernst had het zo geregeld, dat wij met een Engelse gids Chatam zouden binnenrijden. Deze tactische manoeuvre slaagde wonderwel en om 11.00 uur precies reden de eerste stoottroepen het cricketveld op, waarna de hoofdmacht arriveerde. Aanvoerder Joop herinnerde ons aan de voorgaande successen van een Nederlands touringgezelschap in deze omgeving en gesterkt door deze woorden begaf ons openingspaar zich vol zelfvertrouwen naar het wicket, maar helaas konden zij de historie niet doen herleven (8 voor 2). Ernst (9) en Peter (15) brachten wat opluchting (37 voor 4), maar het wachten was op admiraal René, die met fokkemaat Piet het Nederlandse kamp weer hoop gaf. Staande op de brug zag René hoe Piet 22 runs maakte, terwijl hij zelf het roer niet meer uit handen gaf en met een uitstekende 43 ongeslagen het strijdtoneel kon verlaten. Dit gewelddadig optreden (6 x 4 + 1 x 6) tilde de score naar 116 all out in 38 overs. Wederom had een 'quickie' de nodige indrukken achtergelaten, maar niet zoals in de vorige wedstrijd feestelijke indrukken van bewondering, maar deze maal lichamelijke indrukken van bouncers. Onze bowlers namen zich dan ook voor, indien dit 'minderwaardige' individu naar de wickets zou durven komen revanche te nemen. Als antwoord op onze 116 scoorde Medway Valley 121 voor 4 in 43 overs. Traag en verdedigend batten en elk risico vermijgend was het parool van de Engelse batsmen. Piet Mieras was het succesvolst met de bal: 12-3-29-3. Karel Philipsen maakte een briljante vang op square-leg. Tot ieders verbazing sloot Medway Valley en stuurde ons opnieuw naar de wickets. Karel (11) en René (20) legden de basis (33 voor 2), waarna Hans Snel 14 en Watty Wolfs 14 onze captain in staat stelden om op 85 voor 8 te sluiten. Onze Engelse opponenten gingen furieus van start: 21 runs na twee overs in de boeken. Daarna kreeg de bowlerij vat op het geforceerde spel en vielen de wickets met de regelmaat van de wekker en daalde het scorings-tempo onder normaal.

Bij het sluiten van de dag (7.30) kwamen onze rivalen dan ook enkele runs te kort en verheugden wij ons met deze draw. Tot onze verbazing werden de stumps niet getrokken, maar moest René nog één over bowlen, hij deed dit verstandig en bowlde verdedigend, zodat na zijn over de Engelsen met een tie tevreden mochten zijn. Zij wilden echter nog meer: de overwinning en deze kregen zij ook, toen in de volgende over de winning-hit door de Engelsen met gejuich en door de Nederlanders met een meewarige trek rond de mond en een diep gevoel van medelijden werd begroet. De stumps werden direct getrokken en een confuus VCC verliet het veld met de wetenschap, dat van Engelsen niet makkelijk te winnen is op eerlijke wijze. Na afloop was het minder gezellig dan bij de vorige wedstrijd. Voor de statistiek:

VCC 116 all out en 85 voor 3
Medway Valley C.C. 121 voor 4 en 81 voor 6
bowling 2e innings:
Piet 3 voor 17
René 1 voor 35
en 2 run outs

Donderdag 22 juli 1971

Eindelijk een welverdiende rustdag, die door iedereen op zijn eigen karakteristieke wijze werd doorgebracht. De heren schakelden van actieve sportbeoefening om naar passieve sportbeoefening. De TV bracht de test-match tussen Engeland en India rechtstreeks in de huiskamer en enkele doorgewinterde cricketkenners maakten dankbaar van deze gelegenheid gebruik en schaarden zich rond de beeldbuis. Een meer sportieve groep begaf zich naar Londen om ooggetuige te zijn van dit cricketevenement, maar konden de thuisblijvers niet overtuigen van de noodzakelijkheid van deze onbezonnen stap. 's Avonds keerden zij een ietwat teleurgesteld terug in vertrouwde omgeving en hadden genoten van de snel scorende Engelse batsmen, die kans zagen 150 runs te maken op een hele dag. Attractief cricket hadden zij nauwelijks gezien voor hun kostbare reis en dure toegangskaartje.

Tot 's avonds laat werd de tactiek van de komende wedstrijd besproken bij een glaasje bier. Een bezigheid, die, zoals later bleek, zijn vruchten afwierp.

Vrijdag 23 juli 1971

Bretts Cricket Club onze derde tegenstander beschikte over een cricketveld met gigantische afmetingen. Eerst fieldend zagen we 'Mr. Brett himself' 3 uur batten voor 64 runs uit een totaal van 151, waarop 'Mr. Brett himself' een faire declaratie gaf, waarvan hij nu nog wel spijt zal hebben (151 voor 2). Van de 54 gebowlde overs liet Piet Mieras er 21 los voor 43 runs en één wicket. Ruud nam het andere wicket voor zijn rekening. Het veldwerk was van grote klasse, hetgeen het lage scoringstempo volledig verklaart. Joop bracht het tactisch concept van de vorige avond het best tot uitdrukking door Mr. Brett te vertellen, dat wij slechts + 100 runs hadden gemaakt in de vorige wedstrijden. Mr. Brett dacht daarom ten onrechte, dat hij in gewonnen positie verkeerde, vandaar zijn overmoedige declaratie. In 28 overs stonden 152 punten op het bord.

VCC liet attractief cricket zien, waarvan onze Engelse tegenstanders geen droog brood lusten. Joop en Ruud begonnen nog rustig, maar met Ernst op de mat (!) vloog de score omhoog; 40 gave runs vlogen van zijn bat. In één over 21 runs, maar wel allemaal gelopen, was een opmerkelijke gebeurtenis, en voor Ernst een vermoeiende gewaarwording.

Hij kwam dan ook volkomen uitgeput uit het veld en kon gedurende enkele uren slechts hijgende tonen voortbrengen.

De overige batsmen vertoonden gelukkig geen conditionele gebreken: Peter en René sloegen er vrolijk op los en maakten na ieder 17 runs gescoord te hebben plaats voor Guus (23) en Paul (16), waarna Hans Snel en Piet de zaak afronden (152 voor 8).

Volkomen gedesillusionneerd verlieten de Engelsen het veld, terwijl het VCC-gezelschap hun vreugde niet onder stoelen of banken stak, volkomen ten onrechte want winnen = geen bier, maar de ervaring had ons reeds geleerd verliezen = ook geen bier. Uitvoerige discussies over deze typische Engelse karaktertrek werden gestaakt toen Joop op zijn gebruikelijke wijze onze tegenstanders enkele presentjes overhandigde, waarna 'Mr. Brett himself' ons de genereuze toezegging deed volgend jaar onze diner te zullen betalen, maar niet dit jaar, want dan hadden we maar niet moeten winnen. Een anglofiel onder ons bracht nog naar voren dat Engeland economisch en financieel een crises doormaakt, maar zijn opmerking ging verloren in het overweldigende applaus voor Mr. Bretts met zijn symphatieke voorstel.

Zaterdag 24 juli 1971

De eerste middagwedstrijd (aanvang + 2.30 uur) bracht inderdaad aanvallend cricket, maar wederom niet van Engelse zijde.

Na gewonnen toss verkozen wij batten op een klein, slecht lopend terrein, dat totaal geen beschutting bood tegen een stevig briesje. In hoog tempo vlogen de runs van de bats: Ernst 52 en Karel 18 openden de rij, waarna Peter 55 not out, René 10, John 12 het totaal op 176 voor 9 bepaalden. Geen moment hebben de Engelsen dit totaal kunnen bedreigen. Deze maal niet, omdat zij verdedigend batten lieten zien, maar omdat zij kwaliteit tekort kwamen. John bowlde uitstekend (3 voor 16), en bracht de overwinning binnen bereik, doch de laatste batsmen hielden het hoofd koel en forceerden een eervolle draw voor hun team. Het bonuspunt ging ruimschoots naar VCC. Deze teleurstellende wedstrijd werd zoals gebruikelijk in een nabij gelegen pub besloten. Joop voerde zijn vaste act op en na een summier dankwoord laafden de Engelsen hun erge dorst. Vroeger dan gewoonlijk werden de Chinese en Indiase restaurants opgezocht, waarna tot diep in de nacht drankjes werden genuttigd in het guesthouse.

Zondag 25 juli 1971

Zondag - rustdag! Televisie kijken, touringtochtjes in de omgeving e.d. waren de voornaamste bezigheden. 's Ochtends bracht de aartsbisschop van Caunterburg een bezoek aan Wymynswold, hetgeen voor velen aanleiding was de ochtendmis in de plaatselijke kerk bij te wonen. Na afloop werden enkele verfrissingen aangeboden in de tuin van het guesthouse, waar iedereen in de gelegenheid werd gesteld enige woorden met de Engelse feestelijkheid te wisselen van welke mogelijkheid dankbaar gebruik werd gemaakt. De middag en avond verliepen in volstreekte rust, waarna de rustplaatsen werden opgezocht om de volgende dag met frisse energie aan onze vijfde wedstrijd te kunnen beginnen.

Maandag 26 juli 1971

Selsted, een klein onbetekenend plaatsje op de weg naar Folkstone werd omstreeks twee uur overrompeld door het Nederlandse gezelschap. De Engelsen verkozen batten, hetgeen geen slechte keus bleek na enkele overs. In hoog tempo vlogen de runs van de openingsbats ons om de oren. Pas op 82 viel het eerste wicket door toedoen van Ruud. Na dit eerste succes bleven de wickets met de regelmaat van de klok vallen vooral omdat John enorm op dreef was en vier wickets opruimde voor slechts 12 runs. Op 187 voor 7 vonden de Engelsen het welletjes. Later bemerkten wij, dat hun topbatsman die 78 runs maakte, een geleende speler was van de Dover Cricket Club. Zonder deze ongetwijfeld briljante openingsbatsman zouden de Engelsen nooit zulk een resultaat behaald hebben, maar wij niet van uitstekend batten hebben kunnen genieten.

Aan bat werd het ons zeer moeilijk gemaakt door twee spin-bowlers, maar liefst vier van ons gingen stumped op deze verradelijke breaks. Ruud 17 opende goed, waarna wederom Ernst goed uit de verf kwam: 35 runs (78 voor 5), daarna ging het bergafwaarts. John een harde 18 en Hans Koderitsch 13 konden niet voorkomen, dat het einde op 107 all out kwam.

Dinsdag 27 juli 1971

Slecht weer verstoorde de cricketvreugde. Op 109 voor 6 kwam de regen en bleef. 'Rainstopped play' voor de rest van de 'day'. Jammer dat de Engelandtour zo besloten moest worden, ofschoon we niet te klagen hebben gehad over het Engelse regenachtige klimaat. Het biertje na afloop werd wat vroeger genuttigd, maar smaakte evengoed.

's Avonds werden de spullen gepakt, om de volgende dag tijdig te kunnen vertrekken naar de boot. Alles verliep goed, zelfs de auto van René bereikte veilig en wel het thuisfront.

Zo kwam het einde van de VCC-tour en rest mij nog slechts de organisatoren te bedanken voor de inspanningen, die zij zich getroost hebben. Het was fantastisch!!

Cijfermateriaal

	<u>Totaal</u>	East		Medway		<u>Bretts</u>	Hensher	<u>Selsted</u>
		<u>Langdon</u>		<u>Valley</u>			<u>Sports Club</u>	
1. E.Rohlf's	157	21		9	DNB	40	52	35
2. Pe Kors	118	29*		15	2	17	55*	-
3. R.de Hertog	106	11		43*	20	17	10	5
4. R.de Jong	51	11		4	6	13	-	17
5. P.Mieras	38	0		22	4	8*	0	4
6. K.Philipsen	36	1		3	11	-	18	3
7. J.Braitwaite	30	0		-	-	-	12	18
8. G.Kors	28	0		-	-	23	5	-
9. E.Wolfs	26	-		0	14	3	9	0
10. H.Snel	26	1		4	14	7*	-	0
11. N.Schepmann	23	-		3	6*	-	7	7
12. Pa Kors	16	0		0	0	16	0	-
13. H.Koderitsch	13	0		-	-	DNB	-	13
14. J.v.Thuijl	10	-		3	DNB	4	DNB	3*
extra's	35	3		10	8	4	8	2
	<u>713</u>	<u>77</u>		<u>116</u>	<u>85</u>	<u>152</u>	<u>176</u>	<u>107</u>

713 runs in 57 innings is 12,51 runs per batsman of te wel een totaal van 125 per wedstrijd.

Bowlen

	<u>Overs</u>	<u>Maid.</u>	<u>Runs</u>	<u>Wick.</u>
1. P.Mieras	87	15	258	14
2. E.Rohlf	52	14	169	7
3. J.Braitwaite	22	9	64	7
4. R.de Hertog	51	13	127	7
5. H.Snel	40	8	112	3
6. R.de Jong	8	2	19	2
7. E.Wolfs	12	2	36	1
8. G.Kors	1	-	4	-

Vangen

1. Paul Kors	5
2. H.Koderitsch	4
3. R.de Hertog	3
4. K.Philipsen	3
5. P.Mieras	2
6. R.de Jong	2
7. J.v.Thuijl	2